



Wonderen van Jezus

Verhalen voor vandaag

Hans Vermeulen



Inhoud

Voorwoord	03
1. De blinde Bartimeüs	04
2. De wonderbare visvangst	08
3. Jezus maakt de storm stil	12
4. Jezus loopt over het water	15
5. De verlamde man door het dak	18
6. De man met de verschrompelde hand	21
7. De kromgebogen vrouw	24
8. De tien melaatsen	27
9. Het dochttertje van Jairus	30
10. De opwekking van Lazarus	33
11. Het wonder van het brood en de vissend	36
12. De man bij de graven	39
13. Het oor van Malchus	43
14. De opstanding van Jezus	46
Slotwoord	48

Voorwoord

De wonderen van Jezus zijn bijzondere verhalen. Verhalen over hoop. Verhalen over troost. Verhalen over mensen die geholpen worden.

In dit boek staan verhalen over de wonderen die Jezus deed. Deze verhalen zijn speciaal geschreven voor mensen, die van een korte uitleg houden en misschien wat moeite hebben met lezen. Daarom zijn de verhalen eenvoudig geschreven. Maar de boodschap is groot.

In de verhalen komen mensen voor die verdriet hebben. Mensen die ziek zijn. Mensen die bang zijn. Mensen die hulp nodig hebben.

Jezus ziet deze mensen. Hij loopt niet voorbij. Hij helpt.

Ook vandaag zien we mensen die hulp nodig hebben. Misschien herkennen we onszelf in de verhalen. Misschien herkennen we iemand anders.

Dit boek wil laten zien dat Jezus ook vandaag mensen ziet. Hij ziet jou. Hij ziet mij. Zo zijn de wonderen van Jezus niet alleen verhalen van vroeger. Ze vertellen ook iets voor vandaag.

Ik hoop dat deze verhalen mogen helpen. Dat ze troost geven. Dat ze hoop geven. En dat ze laten zien dat Jezus mensen ziet en helpt. En dat bij hem wonderen gebeuren.

Hans Vermeulen

1 – De blinde Bartimeüs (Marcus 10:46–52)



**Vandaag horen we over het wonder van de blinde Bartimeüs.
Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.**

Sam zag op televisie een programma over de organisatie ‘Bartimeus’. Een organisatie die zaken regelt voor blinde mensen. “Blind zijn is moeilijk” zei Sam tegen zijn moeder.

“Waarom zeg je dat” antwoordde ze.

Nou zegt Sam “hoe moet je nu de weg vinden, als je geen borden kunt lezen. Ook op stations met je altijd vragen hoe laat de trein vertrekt. Je kunt geen stripboeken lezen en ook op je telefoon kun je veel minder.”

“Sam” zei moeder, “In veel van deze gevallen kan Bartimeus mensen helpen. Maar wist jij dat Bartimeus in de tijd van Jezus leefde. Bartimeus was blind. En de ontmoeting met Jezus zou hij nooit meer vergeten”

“Moet je horen” zei moeder, “ik zal je vertellen over de ontmoeting van een man, die Bartimeus heette, met Jezus. Daarom heet die organisatie ook Bartimeus

Een man langs de weg

Lang geleden liep er een onverharde weg naar de stad **Jericho**. Over die weg lopen veel mensen. Mensen met ezels. Mensen met manden. Mensen die praten en lachen. Maar langs die weg zit een man. Hij zit daar elke dag. De man heet **Bartimeüs**. Bartimeüs kan niet zien. Zijn ogen doen het niet. Als andere mensen lopen, blijft Bartimeüs zitten. Als andere mensen werken, blijft Bartimeüs zitten. Als andere mensen kijken naar de mooie wereld... kan Bartimeüs dat niet.

Hij hoort alleen de geluiden: Voetstappen. Stemmen. Kinderen die lachen. Soms voelt hij een muntje in zijn hand vallen. Dan zegt hij zacht: "Dank u wel." Want Bartimeüs moet bedelen. Hij kan niet werken. Dus zit hij elke dag langs de weg.

Een gewone dag

Het lijkt een gewone dag. De zon schijnt. De weg is druk. Bartimeüs zit weer op zijn plek. Misschien denkt hij: Vandaag wordt vast net zo'n dag als gisteren. Maar dan... gebeurt er iets. Bartimeüs hoort ineens veel mensen aankomen. Heel veel stemmen. Heel veel voetstappen. Het klinkt druk. Bartimeüs draait zijn hoofd een beetje. Hij luistert goed.

Samen luisteren

Bartimeüs kan niet zien. Dus hij moet goed luisteren. Zullen wij ook eens even luisteren? Even helemaal stil... (*3 seconden stilte*). Wat horen we?

Bartimeüs vraagt aan een langslopende man: "Wat is er aan de hand?" "Waarom zijn er zoveel mensen?" De man zegt: "Jezus uit Nazaret komt voorbij." **Jezus**. Die naam heeft Bartimeüs al eens gehoord. Hij heeft verhalen gehoord. Verhalen over zieken die beter worden. Verhalen over mensen die weer kunnen lopen. Verhalen over blinden die weer kunnen zien. Misschien... Zijn hart gaat sneller kloppen. Misschien denkt hij: Zou Jezus mij kunnen helpen?

Bartimeüs begint te roepen

Bartimeüs wacht niet langer. Hij roept hard: "Jezus! Zoon van David! Heb medelijden met mij!" De mensen om hem heen schrikken. Ze zeggen: "Sst!", "Stil zijn!", "Niet zo roepen!" Maar Bartimeüs stopt niet. Nee. Hij roept nog harder. Bartimeüs roept: Jezus help mij. De mensen zeggen: "Hou

toch op!” “Jezus heeft het druk!” “Stoor Hem niet!” Maar Bartimeüs denkt misschien: Dit is mijn kans. Als ik nu stil ben... loopt Jezus straks voorbij. Dus roept hij weer: “Jezus! Heb medelijden met mij!”

Jezus hoort hem

De mensen kijken. De leerlingen kijken. Maar vooral... Jezus hoort het. Tussen al die stemmen hoort Hij één stem. De stem van Bartimeüs. Jezus stopt met lopen. Hij zegt: “Roep hem eens hier.” Nu zeggen de mensen iets heel anders. Eerst zeiden ze: “Stil zijn!” Maar nu zeggen ze: “Kom maar!” “Sta op!” “Jezus roept je!”

Bartimeüs staat op en gaat naar Jezus

Bartimeüs springt op. Hij gooit zijn mantel weg. Hij loopt zo snel als hij kan naar Jezus. Misschien struikelt hij een beetje. Misschien zoekt hij met zijn handen de weg. Maar hij gaat naar Jezus. Zo snel als hij kan. Bartimeüs staat nu bij Jezus. Jezus vraagt hem een vraag. “Wat wil je dat Ik voor je doe?” Bartimeüs hoeft niet lang na te denken. Hij zegt: “Meester... ik wil graag weer kunnen zien.”

Het wonder

Jezus zegt tegen hem: “Ga maar. Je geloof heeft je gered.” En dan... gebeurt er iets bijzonders. Bartimeüs knippert met zijn ogen. Eerst een beetje. Dan nog een keer. Dan nog een keer. En ineens... ziet hij licht. Hij ziet kleuren. Hij ziet mensen. Hij ziet de weg. Hij ziet... **Jezus**. Bartimeüs kan weer zien!

Bartimeüs gaat niet terug naar zijn oude plek. Hij gaat niet weer langs de weg zitten. Nee. Hij loopt met Jezus mee. Hij volgt Hem.

Boodschap voor ons

Dit verhaal laat iets moois zien. Bartimeüs riep om hulp. En Jezus hoorde hem. Zo is Jezus. Hij hoort mensen. Hij ziet mensen. Ook vandaag. Misschien zijn wij soms verdrietig. Misschien zijn wij soms bang. Misschien weten wij soms niet wat we moeten doen. Sterker nog. Misschien zien wij geen oplossing en zijn we blind als Bartimeüs. Dan mogen wij ook roepen: “**Jezus, help mij.**”

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.



Waar lopen blinde mensen tegenaan?



1 Navigatie buiten



Moeite met het vinden van de juiste weg

2 Openbaar vervoer



Moeite met borden, vertrektijden of perrons lezen

3 Lezen van informatie



Brieven, menu's of formulieren zijn niet zichtbaar

4 Digitale apparaten



Websites of apps werken soms niet met schermlezers

5 Herkennen van mensen



Moeilijk om te zien wie er tegen je praat

6 Huishoudelijke taken



Bijv. koken is lastig, je ziet niet waar spullen staan



Hulpmiddelen zoals een blindengeleidehond of witte stok helpen vaak om hiermee om te gaan,

<https://gptnederlands.nl/>



2 – De wonderbare visvangst (Lukas 5:1–11)



Dit wonder van Jezus speelt zich af in het leven van vissers.

In de tijd dat Jezus op aarde was had je nog geen grote vissersboten. Met kleine bootjes gingen de vissers het water op. Het was ook gevaarlijker. Ze zetten hun netten uit. Ze wachtten en controleerden regelmatig of er al vis in het net zat. Zo ja, dan moesten ze het net met hun handen uit het water trekken. En te kleine vissen gooiden ze weer terug. Daarna voeren ze weer naar de kant en verkochten de vis aan de marktkooplui.

Een drukke ochtend

Op een dag staat Jezus bij een groot meer. Het meer heet het **meer van Galilea**. Het water glinstert in de zon. Er liggen boten aan de kant. Er liggen netten op het strand. En er zijn vissers. Vissers die hard gewerkt hebben. De hele nacht. Maar... ze hebben niets gevangen. Geen vis. Niet één.

Moe van het werken

Eén van de vissers heet Simon. Later noemen we hem Petrus. Simon is moe. De hele nacht heeft hij gevestigd. De netten uitgooien. De netten weer ophalen. Maar er zat geen vis in. Misschien zucht Simon een beetje. Misschien denkt hij: Wat een nacht. Zoveel werk... en geen vis.

Herkenning

Misschien kennen wij dat ook. Dat je hard je best doet. En toch lukt het niet. Dat je iets probeert. En het gaat niet. Simon kent dat gevoel. Niet alles gaat vanzelf denk maar aan zaken als: zelf reizen met de bus of trein, geld beheren. Brieven van de belastingdienst begrijpen. Nieuwe apparaten gebruiken, zoals een computer of een telefoon. Afspraken onthouden. Koken. Omgaan met drukte of veranderingen. Praten in een groep. Soms is het moeilijk om te weten wanneer je iets kunt zeggen. **Maar je kunt wel veel dingen leren**

Heel veel mensen

Intussen komen er steeds meer mensen naar Jezus. De mensen willen Hem horen. Ze willen luisteren naar wat Hij vertelt. Het wordt zo druk... dat de mensen bijna in het water staan. Jezus ziet twee boten aan de kant. Hij stapt in één van de boten. Dat is de boot van Simon. Jezus zegt: "Simon, vaar een klein stukje van de kant." Simon duwt de boot het water in. Nu zit Jezus in de boot. De mensen staan op de kant. Zo kan iedereen Jezus goed horen.

Een vreemde opdracht

Als Jezus klaar is met spreken, zegt Hij tegen Simon: "Vaar naar het diepe water." "En gooi daar de netten uit." Simon kijkt naar Jezus. Hij denkt misschien even na. Want Simon is visser. Hij kent het meer. Hij heeft de hele nacht gevestigd. Maar Simon zegt: "Meester... wij hebben de hele nacht gewerkt. En niets gevestigd. Maar... als U het zegt... zal ik de netten uitgooien."

De netten in het water

De vissers gooien de netten in het water. De netten zakken naar beneden. Het water wordt weer stil. Misschien kijken de vissers elkaar even aan. Misschien denken ze: Zou er nu wel vis zijn? De netten hangen in het water. Even gebeurt er niets. Helemaal niets. En dan... voelen ze iets trekken.

Het net wordt zwaar

De vissers trekken aan het net. Het net wordt zwaar. Steeds zwaarder. Ze kijken in het water. En wat zien ze? Vis! Heel veel vis! Het net zit helemaal vol. Hoeveel vis zou dat zijn? Tien vissen? Nee! Twintig vissen? Nee! Misschien wel honderden vissen!

Nog een boot nodig

Simon roept naar de andere boot. "Kom helpen!" De andere vissers komen snel. Ze scheppen vis in de boten. Eén boot. Twee boten. Zoveel vis... dat de beide boten bijna zinken. Misschien dachten de vissers: Straks varen we niet meer... straks zinken we van de vis!

Simon begrijpt iets

Simon kijkt naar Jezus. Hij weet: Dit is geen gewone visvangst. Dit is een wonder. Simon knielt bij Jezus. Hij zegt: "Heer... ik ben maar een gewoon mens." Maar Jezus zegt: "Wees niet bang." Jezus zegt tegen Simon: "Vanaf nu zul je geen vissen meer vangen." "Vanaf nu zul je mensen verzamelen." Dat betekent: Simon je mag mensen over Jezus vertellen. Hij blijft "visser" maar dan van mensen.

De vissers volgen Jezus

De vissers varen naar de kant. Ze laten hun boten achter. Ze laten hun netten achter. En ze gaan met Jezus mee. Ze volgen Hem. Simon dacht: Het lukt niet. Er is geen vis. Maar Jezus kan meer doen dan wij denken. Als wij denken: Dit lukt nooit. Dan kan Jezus toch helpen.

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.



Een visser vangt vis in zee, een meer of een rivier en verkoopt deze later zodat mensen het kunnen eten.

1 Met een boot naar het water gaan



De visser vaart met een boot naar zee of een groot meer.

2 Netten of lijnen uitzetten



De visser legt netten of vislijnen in het water om vis te vangen

3 Wachten en controleren



De visser wacht een tijdje en kijkt of er vis in het net zit.

4 De vis uit het water halen



De visser haalt de netten binnen en pakt de vissen eruit

5 De vis sorteren



De visser kijkt welke vissen groot genoeg zijn en welke soorten

6 De vis bewaren



De vissen worden vaak in ijs gelegd, zodat ze vers blijven

Vissen kan zwaar werk zijn. Het wordt vaak gedaan.

- ✓ Vroeg in de ochtend
- ✓ Op zee
- ✓ Soms bij slecht weer



<https://antnederlands.nl/>

3 – Jezus maakt de storm stil (*Marcus 4:35–41*)



Vandaag horen we over het wonder dat Jezus de storm stil maakt. Luister goed. Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.

Even rust.

Alex is een tijdje terug naar de Efteling geweest. Toen hij thuiskwam had hij echt rust nodig. Iedereen heeft op zijn tijd rust nodig. Je hoofd en je lichaam werken de hele dag hard. Als je **veel doet, denkt, praat of dingen meemaakt**, wordt je hoofd moe. Je lichaam kan ook moe worden. Rust helpt je om weer **energie te krijgen**. Als je rust neemt: 1) kan je hoofd weer **helder denken**, 2) voel je je **rustiger**, 3) heb je weer **energie en** 4) kan je beter **luisteren en praten**

Als je **geen rust neemt**, kun je: sneller boos worden, sneller moe zijn. Hoofdpijn krijgen. Minder goed nadenken. Rust nemen betekent bijvoorbeeld: even **stil**

zitten, niks doen, wandelen, muziek luisteren, even alleen zijn en slapen. Rust is dus niet lui zijn. Rust is zorgen voor jezelf.

Een lange dag

Op een dag heeft Jezus een lange dag gehad. Hij heeft veel verteld. Heel veel mensen kwamen luisteren. De mensen stonden op het strand. Jezus zat in een boot op het water. Zo kon iedereen Hem goed horen. Maar nu wordt het avond. De zon gaat langzaam onder. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "Laten we naar de overkant van het meer varen." Weg uit de drukte.

De boot gaat het water op

De leerlingen maken de boot klaar. Ze duwen de boot het water in. Jezus stapt in de boot. De leerlingen stappen ook in de boot. En langzaam varen ze het meer op. Het water is rustig. De lucht is stil. De boot glijdt zachtjes over het water. Jezus is moe van de lange dag. Hij gaat achter in de boot liggen. Op een kussen. En Jezus... valt in slaap. De boot vaart verder. De leerlingen sturen de boot.

De wind komt

Maar dan... gebeurt er iets. De wind begint te waaien. Eerst een beetje. Dan harder. De golven worden groter. Het water spat tegen de boot. De boot schommelt. Het water komt bijna in de boot. De leerlingen worden bang. Heel bang. Maar Jezus... slaapt nog steeds. Achter in de boot. Op het kussen. Kun je dat voorstellen? De leerlingen maken Jezus wakker. Ze roepen: "Meester!" "Het gaat mis!" "Help ons!" Misschien mogen we dat ook samen wel zeggen. **"Jezus, help ons!"**

Jezus staat op

Jezus staat op. Hij kijkt naar de wind. Hij kijkt naar het water. En Jezus zegt: "Wind... wees stil." "Water... wees rustig." En dan... gebeurt er iets. De wind stopt. De golven worden rustig. Het water wordt stil. Heel stil. De leerlingen kijken naar het water. Ze kijken naar de lucht. En ze kijken naar Jezus. Ze zeggen tegen elkaar: "Wie is Hij toch?" "Zelfs de wind en het water luisteren naar Hem!"

Boodschap voor ons

Soms lijkt het leven een beetje op een storm. Soms zijn we bang. Soms moe en onrustig in ons hart. Soms weten we niet wat we moeten doen. Maar dit verhaal laat ons iets belangrijks zien. Jezus is sterker dan de storm. Nadat Hij rust had genomen en met Zijn Vader in de Hemel had gepraat kon Hij de storm aan. Dat kunnen wij ook allemaal doen: rust nemen en bidden (praten met God in de hemel). En als wij bang zijn... mogen wij ook roepen: **“Jezus, help ons.”** Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.



4 – Jezus loopt over het water (*Mattheüs 14:22–33*)



Vandaag horen we over het wonder dat Jezus over het water loopt. Luister goed. Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.

De leerlingen in de boot

Op een avond zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Ga alvast met de boot naar de overkant van het meer.” De leerlingen stappen in de boot. Ze duwen de boot het water op. En ze beginnen te roeien. Jezus blijft nog even op de berg. Hij is moe. Hij heeft de hele dag mensen toegesproken. Zijn neef en vriend Johannes is net vermoord. Hij wil even tijd voor zichzelf, om met God te praten. Hij wil daar bidden.

Het wordt nacht

De boot vaart ondertussen met de discipelen steeds verder het meer op. Langzaam wordt het donker. De zon is ondergegaan. De lucht wordt zwart. De leerlingen roeien verder. Maar dan... begint de wind te waaien. De golven worden groter. De boot gaat op en neer. Op en neer. Op en neer. De leerlingen moeten hard roeien, om vooruit te komen. Maar het gaat moeilijk. De wind duwt de boot terug.

De nacht wordt lang

Het is diep in de nacht. De leerlingen zijn moe. Ze roeien en roeien. Maar ze komen bijna niet vooruit. Het water blijft onrustig. De wind blijft waaien. Het water is net ons leven. Soms kabbelt dat rustig voort. En soms stormt het in ons leven. Als we ziek zijn, of als een vriendschap ophoudt. Enz.

Iemand op het water

Dan gebeurt er iets heel bijzonders. De leerlingen kijken naar het woeste water. En ineens... zien ze iemand. Iemand die over het water loopt. Ja echt. Over het water. Niet zwemmen. Niet varen. **Lopen**. Over het woeste water loopt iemand. De leerlingen kijken. Ze knippen hun ogen een beetje dicht. Ze kijken nog eens. En ze denken: *Wat is dat?*

De leerlingen schrikken

De leerlingen worden bang. Heel bang. Ze roepen: "Het is een spook!" Maar dan horen ze een stem. Een bekende stem. Het is de stem van Jezus Jezus zegt: "Blijf rustig." "Ik ben het." "Wees niet bang." Petrus kijkt naar Jezus. Hij zegt: "Heer, als U het bent..." "zeg dan dat ik naar U toe mag komen." Jezus zegt: "Kom maar."

Petrus stapt uit de boot

Petrus zet een voet over de rand van de boot. Dan nog een voet. En Petrus... loopt over het water. Ja echt. Hij loopt naar Jezus. Kan een mens over water lopen? Nee. Maar... Wie kan wonderen doen? "Jezus!". Dus Jezus kan wel over het water lopen. Alleen Jezus

Petrus wordt bang

Maar dan kijkt Petrus naar de golven. Hij ziet de wind. Hij wordt bang. En langzaam... zakt hij in het water. Petrus roept: "Heer! Help mij!" Meteen steekt Jezus zijn hand uit. Hij pakt Petrus vast. En Hij zegt: "Waarom twijfelde je?" Jezus en Petrus stappen in de boot. En dan... gaat de wind liggen. Het water wordt rustig. De leerlingen kijken naar Jezus En ze zeggen: "U bent echt de Zoon van God."

Boodschap voor ons

Soms lijkt iets onmogelijk. Soms zijn we bang. Soms lijkt ons leven zich in woest water te bevinden. Soms denken we: Dit lukt nooit. Kijk dan net als de discipelen om je heen. Dan kun je ook Jezus zien. En Jezus zegt ook tegen ons: "Wees niet bang." Ik ben bij je.

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.



Wonder 5 – De verlamde man door het dak (Marcus 2:1–12)



**Het wonder van de man die door het dak bij Jezus wordt gebracht.
Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.**

Een herkenbaar begin

Sam zit in een stoel. Sam kijkt naar de anderen. De anderen lopen rond. Ze spelen. Ze werken. Ze doen van alles. Maar Sam heeft zijn been gebroken. Hij kan niet zomaar meedoen. Soms heeft Sam hulp nodig. Misschien ken je dat wel. Dat je iets wilt... maar dat het niet lukt. Dat je iemand nodig hebt die helpt.

Een man die niet kan lopen

In de tijd van Jezus leefde er ook zo iemand. Een man die niet kon lopen. Zijn benen deden het niet. Hij kon niet staan. Hij kon niet lopen. Dus bleef hij liggen. De man kon nergens heen. Alleen als anderen hem droegen.

Vier vrienden

Maar deze man had iets bijzonders. Hij had vrienden. Vier vrienden. Vier mannen die om hem gaven. Op een dag horen ze: Jezus is in het dorp. En de vrienden weten: Jezus helpt mensen. Misschien kan Hij ook onze vriend helpen.

Naar het huis waar Jezus is

De vier vrienden tillen hun vriend op een mat. Ze dragen hem door de straten. Stap voor stap. Tot ze bij het huis komen waar Jezus is. Maar daar is een probleem. Het huis is helemaal vol. Er staan mensen bij de deur. Er staan mensen bij de ramen. Niemand kan er meer bij.

Herkenning

Soms wil je ergens heen. Maar het lukt niet. Soms wil je iets doen. Maar er is geen plek. De vrienden kijken naar elkaar. Wat moeten ze nu doen? Dan krijgt iemand een idee. Een gek idee. Een dapper idee. Ze gaan het dak op. Ja echt. Ze klimmen op het dak van het huis. Met hun vriend. Mensen beneden roepen misschien nog: "kom van dat dak af".

Of misschien dachten de mensen beneden: Wat horen we daar boven? Voetstappen? Op het dak? Het is toch zeker Sinterklaas niet.

Het dak gaat open

De vrienden beginnen te "graven". Stukje voor stukje. Het dak gaat open. En ineens... valt er wat stof naar beneden. Zullen de mensen dan omhoog kijken? Want daar... komt een gat in het dak! Ja dan sta je toch raar te kijken. De vrienden laten de mat langzaam zakken. Heel voorzichtig. Daar komt de man. Door het dak. Recht voor Jezus. Iedereen kijkt. Het is stil.

Jezus ziet iets

Jezus kijkt naar de man. Maar Hij ziet nog iets. Hij ziet het geloof van de vrienden. Jezus zegt: "Mijn vriend..." "Je zonden zijn vergeven." Sommige mensen vinden dat vreemd. Zelfs verkeerd. Want zeggen zij "alleen God kan zonden vergeven". Maar dan zegt Jezus tegen de man: "Sta op." "Pak je mat." "En ga naar huis.". Iedereen kijkt gespannen. De man beweegt zijn benen. Langzaam. Voorzichtig. En dan... staat hij op! Wat is dit nu weer? De man kan lopen! Zullen we maar zeggen: "**Wat een wonder!**".

De man pakt zijn mat. En hij loopt naar buiten. De mensen kijken. Ze zeggen: "Zoiets hebben we nog nooit gezien!"

Boodschap voor ons

Soms hebben wij ook hulp nodig. Net als die man. En soms zijn wij misschien de vriend. De vriend die iemand helpt. Maar dit verhaal laat iets heel moois zien. Jezus ziet mensen. Hij ziet ook mensen die anderen soms vergeten.

Terug naar Sam

En Sam? Sam weet nu iets. Als iets moeilijk is... staat Sam er niet alleen voor. Jezus ziet Sam ook. Jezus ziet jou en mij ook

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen. Amen



6 – De man met de verschrompelde hand *(Marcus 3:1–6)*



**Vandaag horen we over het wonder van de man met de zieke hand.
Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.**

Een herkenbaar begin

Erik zit aan tafel. Erik wil iets pakken. Maar dat lukt niet zo goed. De hand van Erik doet niet wat Erik wil. Misschien ken je dat. Dat een arm niet goed werkt. Of een been. Of een ander lichaamsdeel. Dat iets moeilijk gaat. Dat je hulp nodig hebt. Dat is niet altijd makkelijk.

Hoe kun je in onze tijd hulp krijgen?

Er zijn allerlei soorten hulp die je kunt krijgen of vragen als het lichaam niet wil doen wat jij wilt. Je kunt denken aan het maken van een dag planning, ondersteuning bij het lopen, of koken, of boodschappen doen en schoonmaken, Hulp om rustig te worden bij boosheid of verdriet, Hulp bij lezen, schrijven of internetgebruik, enz.

Een man met een zieke hand

In de tijd van Jezus was er ook zo iemand, die niet meer alles kon, Een man met een zieke hand. Zijn hand was verschrompeld, zoals de bijbel zegt. Hij kon hem niet goed gebruiken. Niet goed werken. Niet goed vasthouden. Misschien schaamde hij zich soms. Misschien hield hij zijn hand een beetje verborgen.

In de synagoge

Op een sabbat gaat Jezus naar de synagoge. Dat is een plaats waar mensen samenkomen. Ze luisteren daar naar woorden uit de Bijbel. De mensen zitten binnen. En daar zit ook die man. Met zijn zieke hand. Maar er zijn ook mensen die Jezus goed in de gaten houden. Ze kijken naar Hem. Niet omdat ze willen leren. Maar omdat ze een fout willen vinden. Ze denken: *Gaat Jezus iemand genezen op de Sabbat?* De mensen kijken naar Jezus. Wat gaat Jezus doen?

Jezus ziet de man

Jezus ziet de man met de zieke hand. Hij ziet hem niet over het hoofd. Hij zegt tegen de man: "Kom eens naar voren." Dat is bijzonder. De man hoeft zich niet te verstoppen met zijn zieke hand. Jezus roept hem juist naar voren. Soms voel je je klein. Soms denk je: Laat mij maar zitten. Maar dan Jezus zegt: Kom maar.

Jezus stelt een vraag

Jezus kijkt naar de mensen. Hij vraagt: "Wat is goed om te doen?" "Goed doen of kwaad doen?" Maar de mensen zeggen niets. Het blijft stil. Niemand zegt iets. Dan zegt Jezus tegen de man: "Steek je hand uit." De man kijkt naar zijn zieke hand. Misschien denkt hij: *Dat kan ik niet.* Maar hij probeert het. Langzaam. Heel voorzichtig. Hij strekt zijn hand uit.

Het wonder

En dan... gebeurt er iets bijzonders. Zijn hand wordt sterk. Zijn hand wordt gezond. Zijn hand doet het weer. Wat een wonder. De mensen kijken verbaasd. Maar niet iedereen is blij. Sommige mensen worden boos. Maar de man? Die is blij. Heel blij. Zijn hand werkt weer.

Terug naar Erik

Erik hoort dit verhaal. En Erik weet iets. Jezus kijkt naar mensen. Ook naar mensen die iets niet kunnen. Jezus laat mensen niet zitten. Hij laat jou en mij niet zitten. Hij zegt: "Kom maar naar voren."

Boodschap

Jezus ziet mensen. Ook mensen die anders zijn. Ook mensen die hulp nodig hebben. We weten nu ook hoe je hulp kunt ontvangen, Maar dat betekent ook dat je weet hoe je zelf ook misschien hulp kunt geven aan anderen.

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.



Wonder 7 – De kromgebogen vrouw (Lukas 13:10–17)



Vandaag horen we over het wonder van de kromgebogen vrouw. Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.

Waarom kunnen mensen gebukt gaan?

Soms hebben mensen **zorgen of problemen**. Daar kunnen ze **onder gebukt gaan**. Dat betekent dat iets **heel zwaar voelt in je hoofd of in je hart**. Dit zijn voorbeelden:

1. Verdriet: bijvoorbeeld als iemand die je lief vindt ziek is of overlijdt.
2. Eenzaamheid: als je alleen bent en weinig mensen hebt om mee te praten.

3. Stress of druk: als er veel dingen tegelijk moeten gebeuren, zoals werk, afspraken of regels.
4. Angst: als je bang voor iets, bijvoorbeeld voor fouten maken of voor veranderingen.
5. Geldzorgen: als je niet geld hebt om dingen te betalen.
6. Ruzie met anderen: als je problemen hebt met familie, vrienden of collega's.
7. Pesten of buitengesloten worden: als andere mensen gemeen doen of je niet laten meedoen.
8. Gezondheidsproblemen: als je ziek bent of pijn hebt in je lichaam.

Het is belangrijk om te weten: Je hoeft niet alleen met problemen te blijven lopen. Je kunt praten met iemand die je vertrouwt, zoals: een begeleider, een familielid, een vriend, een hulpverlener. Praten kan helpen om je lichter en rustiger te voelen.

Een vrouw die gebogen loopt

In de tijd van Jezus leefde er ook zo iemand. Letterlijk gebogen, gebukt. Een vrouw. Haar rug was krom. Ze liep altijd gebogen. Ze kon niet rechtop staan. Niet omhoog kijken. Ze zag alleen de grond. En weet je hoe lang dat zo was? Niet één dag. Niet één week. Niet één jaar. **Achttien jaar.** Achttien jaar lopen met een kromme rug. Probeer dat maar eens een paar minuten vol te houden, om te proberen hoe dat voelt is. En na een paar minuten mag je weer rechtop staan. Maar die vrouw kon dat niet.

In de synagoge

Op een dag gaat de vrouw naar de synagoge. Dat is de plaats waar mensen luisteren naar woorden uit de Bijbel. Daar is ook **Jezus**. Hij ziet de mensen. Hij spreekt. En dan... ziet Hij haar. Er zijn veel mensen. Maar Jezus ziet die ene vrouw. Hij loopt niet voorbij. Hij stopt. **Jezus roept haar.** Jezus zegt: "Kom eens hier." De vrouw komt dichterbij. Misschien kijken de mensen. Misschien fluisteren ze een beetje. Jezus helpt. Jezus zegt tegen haar: "Vrouw, je bent bevrijd van je ziekte." En Hij legt zijn handen op haar. En dan... gebeurt er iets bijzonders. Langzaam... komt haar rug omhoog. Een beetje. Nog een beetje. En nog een beetje. Totdat... ze rechtop staat.

De vrouw is blij

De vrouw kijkt omhoog. Misschien voor het eerst in jaren. Ze prijst God. Ze is blij. Heel blij. Maar sommige mensen zijn boos. Ze vinden dat Jezus dit niet op de sabbat had moeten doen. Maar Jezus zegt: "Moet deze vrouw dan niet

geholpen worden?" Jezus ziet mensen. Ook mensen die al lang met een beperking leven. Ook mensen die anderen misschien niet meer zien. Maar Jezus ziet hen wel.

Terug naar het begin

Als je gebukt gaat in het leven mag je ook weten: Jezus kijkt niet weg. Jezus ziet mensen. Hij ziet jou en mij. Hij wil helpen waar wij tekortschieten. Hij wil onze last helpen dragen. Zoals Hij onze zonde heeft weggedragen aan het kruis. En de weg heeft gebaad naar Onze Vader in het Hemels Koninkrijk

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.

Waar kunnen mensen last van hebben?



- 1 Verdriet**

Verdriet
Als iemand die je lief vindt ziek is of overlijdt.
- 2 Eenzaamheid**

Je voelt je alleen.
Je mist iemand of
- 3 Stress of druk**

Stress of druk
Veel moeten doen.
Of iets spannend vinden.
- 4 Angst**

Angst
Bang zijn voor iets.
Bijvoorbeeld voor fouten maken
of veranderingen.
- 5 Geldzorgen**

Geldzorgen
Zorgen over geld.
Niet genoeg geld hebben.
- 6 Ruzie met anderen**

Ruzie met anderen
Boos zijn op elkaar.
Onenigheid met iemand.

Wonder 8 – De tien melaatsen (Lukas 17:11–19)



**Vandaag horen we over het wonder van de tien melaatsen.
Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.**

Een herkenbaar begin

Sam loopt door de straat. Er staan groepjes mensen te praten. Ze lachen met elkaar. Maar Sam staat een beetje apart. Niemand doet iets verkeerd. Maar toch voelt het zo. Alsof je er net niet bij hoort. Misschien ken je dat wel. Dat je er niet helemaal bij past. Dat anderen verder lopen. Dat jij blijft staan. Dat kan een verdrietig gevoel zijn.

Tien mannen die apart moesten leven

In de tijd van Jezus waren er mensen die altijd apart moesten leven. Tien mannen. Ze hadden een ziekte. Die ziekte heette melaatsheid. Hun huid werd ziek. Hun lichaam werd zwak. Maar het ergste was niet alleen de ziekte. Het ergste was dat ze niet meer bij andere mensen mochten wonen.

Niet meer thuis

Ze mochten niet meer naar huis. Niet meer bij hun familie wonen. Niet meer met andere mensen eten. Niet meer naar de synagoge. Ze moesten buiten het dorp blijven. Altijd op afstand. Altijd apart. Misschien misten ze hun familie. Misschien misten ze hun vrienden. Misschien voelden ze zich soms heel alleen. Die mannen moesten altijd afstand houden.

Jezus komt langs

Op een dag horen de tien mannen iets. Er komt iemand langs. Het is Jezus. Ze hebben over Hem gehoord. Ze hebben gehoord dat Hij zieken helpt. Maar ze mogen niet dichtbij komen. Dus blijven ze op afstand. En ze roepen: "Jezus! Meester! Heb medelijden met ons!" Jezus hoort hun stem. Hij kijkt naar hen. Hij ziet hun ziekte. Maar Hij ziet meer. Hij ziet ook hun verdriet. Hij zegt tegen hen: "Ga naar de priesters." De priesters konden zien of iemand weer gezond was.

Ze gaan op weg

De mannen kijken naar elkaar. Ze zijn nog ziek. Maar toch gaan ze. Ze lopen weg. Stap voor stap. Misschien hopen ze. Misschien twijfelen ze. En dan... gebeurt er iets. Terwijl ze lopen... wordt hun huid beter. De ziekte verdwijnt. Hun lichaam wordt gezond. De tien mannen kijken naar elkaar. Ze lachen. Ze zijn weer beter. Wat een wonder!

Eén man draait om

Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Eén man stopt. Hij kijkt naar zijn handen. Hij kijkt naar zijn lichaam. Hij denkt aan Jezus. En hij draait zich om. Hij gaat terug. Hij loopt naar Jezus. Hij knielt. En hij zegt: "Dank U wel." Dat is alles. Maar die woorden komen uit zijn hart. Jezus zegt: "Waren er niet tien mensen

beter geworden?” “Waar zijn de anderen?” Alleen deze man komt terug. Alleen deze man zegt dank je wel.

Wat Jezus ziet

Jezus ziet iets bijzonders. Niet alleen genezing. Maar ook een dankbaar hart. Jezus helpt mensen. Hij ziet mensen die ziek zijn. Hij ziet mensen die alleen zijn. Hij ziet mensen die anderen vergeten. Maar Hij vergeet hen niet.

Terug naar Sam

Sam hoort dit verhaal. En Sam denkt: Als iemand mij helpt... kan ik zeggen: dank je wel. Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.



9 – Het dochtertje van Jaïrus (*Marcus 5:21–43*)



**Vandaag horen we over het wonder van het dochtertje van Jaïrus.
Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.**

Een herkenbaar begin

Sam ligt in bed. Sam is ziek. De kamer is stil. Soms is ziek zijn moeilijk. Je kunt niet spelen. Je kunt niet naar buiten. Je moet in bed blijven. En soms maken mensen zich zorgen. Vader. Moeder. Ze hopen dat het weer beter wordt.

Een vader die zich zorgen maakt

In de tijd van Jezus leefde er een vader. Zijn naam was Jäirus. Jäirus was een hoge militair in het Romeinse leger. Jäirus had een dochter. Hij hield heel veel van haar. Maar zijn dochter was heel ziek. Zo ziek... dat Jäirus bang werd. Jäirus hoort dat Jezus in de buurt is. Hij weet: Jezus helpt mensen. Dus gaat Jäirus naar Jezus. Hij loopt door de drukke menigte. Tot hij bij Jezus komt. En dan... knielt hij neer.

Wat denk je dat Jäirus zegt? Hij zegt: "Jezus... mijn dochter is heel ziek." "Kom alstublieft met mij mee."

Jezus gaat mee

Jezus kijkt naar Jäirus. Hij ziet de zorgen van deze vader. En Jezus zegt geen nee. Hij gaat met hem mee. Met een Romeinse soldaat. De mensen hadden een hekel aan Romeinen. Maar Jezus gaat mee naar zijn huis. Ze lopen samen door de straat. Veel mensen lopen achter Jezus aan. Het is druk.

Slecht nieuws

Maar dan komen er mensen uit het huis van Jäirus. Ze zeggen iets verdrietigs. "Je dochter is gestorven." "Het heeft geen zin meer." Wat een verdriet. De vader hoort het. Misschien zakt hij van verdriet in elkaar. Maar Jezus hoort het ook. Hij kijkt naar Jäirus. En Hij zegt: "Wees niet bang." "Blijf geloven."

In het huis

Jezus gaat mee naar het huis. Binnen huilen mensen. Ze zijn verdrietig. Maar Jezus zegt: "Waarom huilen jullie?" "Het meisje slaapt." De mensen geloven het niet. Maar Jezus gaat naar binnen. Het meisje ligt op bed. Heel stil. Jezus pakt haar hand. En Hij zegt: "Meisje, sta op." En dan... beweegt het meisje. Ze opent haar ogen. Ze staat op. Ze loopt. Wat een wonder!

Grote blijdschap

De vader en moeder kijken naar hun dochter. Ze kunnen het bijna niet geloven. Hun dochter leeft. En ze is opeens helemaal beter. Wat een blijdschap. Wat een opluchting. Dit verhaal laat iets zien. Jezus ziet het verdriet van mensen. Hij ziet de zorgen van een vader. Hij gaat met hem op pad. En voor Jezus is zelfs de dood niet te groot.

Terug naar Sam

Sam hoort dit verhaal. En Sam weet nu iets meer. Als mensen bang zijn. Als mensen verdriet hebben. Dan is Jezus er. Hij gaat met hen mee op weg. En echt met iedereen. Zelfs met een Romeinse soldaat.

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.



10 – De opwekking van Lazarus (Johannes 11)



**Vandaag horen we over het wonder van Lazarus.
Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.**

Een herkenbaar begin

Sam mist iemand. Iemand die belangrijk was. Misschien een opa. Misschien een oma. Misschien een vriend. Als iemand er niet meer is... kan het stil voelen. Soms denk je: Was die persoon er maar weer. Verdriet hoort bij het leven.

Een familie waar Jezus vaak kwam

In een dorp dat Bethanië heet woonde een familie. Drie mensen: Maria, Martha en hun broer Lazarus. Jezus kwam daar graag. Hij was hun vriend. Ze aten samen. Ze praatten samen. Het was een huis waar Jezus welkom was.

Maar op een dag wordt Lazarus ziek. Heel ziek. Maria en Martha maken zich zorgen. Ze sturen een boodschap naar Jezus. “Jezus, de man van wie U houdt is ziek.” Ze hopen dat Jezus snel komt.

Jezus komt niet meteen

Maar Jezus komt niet meteen. De dagen gaan voorbij. En Lazarus sterft. Wat een verdriet. Het huis wordt stil. Mensen huilen. Maria en Martha missen hun broer. Verdriet hoort bij het leven. Maar voelt altijd naar.

Jezus komt naar Bethanië

Een paar dagen later komt Jezus naar het dorp. Martha hoort dat Hij komt. Ze loopt Hem tegemoet. Ze zegt: “Heer, als U hier was geweest...” “dan was mijn broer niet gestorven.” Je hoort het verdriet in haar stem. Maar ook haar vertrouwen. Even later komt Maria ook. Ze huilt. De mensen om haar heen huilen ook. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dat lees je niet vaak in de bijbel. Jezus huilt ook. Hij ziet het verdriet van de mensen. En het raakt Hem. Jezus is niet ver weg van ons verdriet.

Bij het graf

Ze lopen naar het graf. Het is een grot. Er ligt een grote steen voor. Jezus zegt: “Rol de steen weg.” Martha schrikt een beetje. Lazarus ligt al vier dagen in het graf. Maar de steen wordt weggerold. Wat gaat er gebeuren? De mensen kijken. Iedereen houdt zijn adem een beetje in. Jezus kijkt omhoog. Hij bidt. En dan roept Hij met luide stem: “Lazarus, kom naar buiten!”

En dan...

En dan gebeurt er iets. Lazarus komt naar buiten. Levend. De mensen kijken. Ze kunnen het bijna niet geloven. Wat een wonder! Grote blijdschap. Maria en Martha zien hun broer. Hij leeft. Wat een blijdschap. Wat een opluchting. Hun verdriet verandert in vreugde. Dit wonder laat iets heel bijzonders zien. Jezus heeft



macht over ziekte. Maar ook over de dood. En tegelijk zien we nog iets. Jezus huilt met mensen die verdriet hebben. Hij staat niet ver weg. Hij komt heel dichtbij ons.

Terug naar Sam

Sam hoort dit verhaal. En Sam weet iets. Verdriet hoort bij het leven. Maar Jezus laat mensen niet alleen.

**Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen.
En bij Hem gebeuren wonderen.**



11 – Het wonder van het brood en de vissen



**Vandaag horen we over het wonder van het brood en de vissen.
Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.**

Een herkenbaar begin

Sam komt thuis. Sam zegt: “Wat eten we vandaag?” Misschien ken je dat. Je komt thuis. En je hebt honger. Echte trek. Honger kennen we eigenlijk niet. Je buik begint een beetje te rommelen. En soms denk je: *Als er nu maar eten is...*

Heel veel mensen bij Jezus

Op een dag zijn er heel veel mensen bij Jezus. Echt heel veel. Niet tien. Niet twintig. Maar **honderden**. De mensen zitten op de heuvel. Sommigen luisteren aandachtig. Sommigen fluisteren met elkaar. Sommigen proberen dichterbij Jezus te komen. En Jezus vertelt. Over God. Over liefde. Over het koninkrijk van God. De mensen luisteren. n luisteren. En luisteren.

Het wordt laat

Langzaam zakt de zon. Het wordt avond. En ineens merkt iemand iets. De mensen hebben nog niet gegeten. Niet één brood. Niet één maaltijd. Niets. Wat gebeurt er als je lang niet eet? Dan krijg je honger. Misschien zegt iemand: "Mijn buik maakt geluid!" Het rammelt daar.

De leerlingen beginnen te rekenen

De leerlingen van Jezus kijken rond. Ze zien al die mensen. En ze beginnen een beetje zenuwachtig te worden. Misschien zegt één van hen: "Jezus... het wordt laat." Een andere leerling denkt misschien: Dit wordt een probleem. De leerlingen komen naar Jezus. Ze zeggen: "Stuur de mensen weg." "Dan kunnen ze eten kopen." Dat klinkt best verstandig. Als er geen eten is... moet je ergens eten gaan zoeken.

Jezus zegt iets verrassends

Maar Jezus zegt iets heel anders. Hij zegt: "Geef jullie hun maar te eten." De leerlingen kijken elkaar aan. Misschien denken ze: Heeft Hij gezien hoeveel mensen hier zijn? Misschien telt iemand snel: "Eén... twee... drie... vier... heel veel!" En dan denkt hij: *Dit gaat nooit lukken.*

Een kleine lunch

Dan vindt iemand een jongen. Een jongen met een mandje. In het mandje zit zijn lunch. Vijf broodjes. En twee vissen. Niet veel. Gewoon een lunch. Vijf broodjes. Twee vissen. Dat is niet veel. Zeker niet voor honderden mensen.

Jezus neemt het brood

Jezus laat de mensen in groepen op het gras zitten. Het lijkt een beetje op een groot picknickveld. Groepen mensen overal. Jezus neemt het brood. Hij kijkt omhoog. Hij dankt God. Dan breekt Hij het brood. En breekt nog eens en Hij

blijft maar breken. En Hij geeft het aan de leerlingen. De leerlingen delen het brood uit. Een stukje hier. Een stukje daar. Nog een stukje. En nog een. En nog een. Maar het brood raakt niet op. De vissen raken niet op. Iedereen krijgt eten. De mensen eten. En eten. En eten. En hun buik wordt vol. Niet een klein beetje vol. Maar helemaal vol. Maar de manden raken niet leeg. **“Wat een wonder!”**

Zelfs nog over

Als iedereen klaar is... lopen de leerlingen rond met manden. Ze verzamelen de restjes. En dan tellen ze. Niet één mand. Niet twee manden. Maar **twalf manden vol brood en vis** zijn over. Misschien zegt een leerling: “Ehm... Jezus...” “Hoe kan dit?” We begonnen met een kleine lunch. En nu hebben we veel meer dan we eerst hadden. En iedereen heeft gegeten

Wat dit wonder laat zien

Dit wonder laat iets zien over Jezus. Jezus ziet dat mensen honger hebben. Niet alleen naar woorden. Maar ook naar brood. Hij zorgt voor mensen. En Hij kan van iets kleins... iets groots maken.

Terug naar Sam

Sam hoort dit verhaal. En Sam denkt: Soms lijkt iets klein. Misschien een beetje brood. Misschien een klein gebed. Misschien een klein beetje hulp. Maar bij Jezus... kan iets kleins groot worden.

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.



12 – De man bij de graven (Matteüs 8, Marcus 5, Lucas 8)



**Vandaag horen we over het wonder van de man bij de graven.
Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen**

Een herkenbaar begin

Sam zit op een bank. Andere mensen lopen langs. Sommigen kijken even. Sommigen kijken snel weer weg. Sam kan moeilijk lopen. Hij zit in een rolstoel. Misschien ken je dat gevoel. Dat mensen niet goed weten wat ze met je moeten. Dat ze een beetje afstand houden. Niet omdat ze gemeen zijn. Maar omdat ze het niet begrijpen. Dat kan een eenzaam gevoel zijn.

Een man waar mensen bang voor waren

In de tijd van Jezus leefde er een man waar mensen bang voor waren. Hij woonde niet in een huis. Hij woonde bij de graven. Dat waren grotten waar dode mensen werden begraven lagen. Het was een stille plek. Een beetje een verdrietige plek. Daar leefde die man.

Niemand kon hem helpen

Die man had het moeilijk. Heel moeilijk. Soms schreeuwde hij. Soms deed hij zichzelf pijn. De mensen in het dorp waren bang. Ze probeerden hem vast te binden. Met kettingen. Maar zelfs dat hielp niet. Hij brak ze los. Niemand wist wat ze met deze boze agressieve man moesten doen.

Boosheid (agressie)

Waarom zijn mensen vaak boos (agressief)? Daar kunnen allerlei redenen voor zijn.

1. Iemand kan boos zijn. En je dan niet weet hoe je met die boosheid moet omgaan, kan je gaan schreeuwen of slaan.
2. Als iemand bang is, kan hij zichzelf willen beschermen. Dan kan hij ineens agressief reageren.
3. Als mensen niet luisteren of iemand niet begrijpen, kan dat vervelend zijn. Dat gevoel kan veranderen in boos gedrag.
4. Pijn, moe zijn of ziek zijn kan mensen prikkelbaar maken. Dan reageren ze sneller boos.
5. Soms is er te veel geluid, drukte of chaos. Voor sommige mensen wordt dat te veel. Dan kan iemand uitbarsten.
6. Verdriet kan zich soms laten zien als boosheid. Iemand kan ook agressief worden omdat hij zich alleen voelt.
7. Niet iedereen kan makkelijk zeggen: "Ik ben boos" of "Ik ben bang". Dan laat iemand het zien met gedrag.
8. Als iemand denkt dat iets niet eerlijk is, kan hij boos reageren.

Belangrijk om te onthouden: Achter boosheid en agressie zit vaak een gevoel of een probleem. Als we proberen te begrijpen waarom iemand boos is, kunnen we vaak beter helpen. Soms weet je niet hoe je iemand moet helpen. Misschien ken je dat. Dat iemand boos is. Of verdrietig. En je denkt: *Wat moet ik doen? Wat kan ik doen?* Boosheid is een probleem

Jezus komt aan land

Op een dag komt Jezus met een boot aan de overkant van het meer. Hij stapt uit. En meteen komt die man naar Hem toe. De man rent naar Jezus. De mensen die het zien denken misschien: *O nee... Dit gaat niet goed.* Maar Jezus loopt niet weg. Hij wordt niet bang. Hij kijkt naar de man. Hij ziet iemand die hulp nodig heeft. Niet iemand om bang voor te zijn. Maar iemand om te helpen.

Het wonder

Jezus spreekt tegen de machten die de man gevangen houden. Hij bevrijdt hem daarvan. En dan gebeurt er iets bijzonders. De man wordt rustig. Zijn ogen worden helder. Zijn gezicht verandert. Hij zit daar. Rustig. Bij Jezus. De mensen uit het dorp komen kijken. Ze zien de man. Maar hij is anders. Hij zit rustig. Hij praat normaal. Hij is weer zichzelf. De mensen kunnen het bijna niet geloven.

Misschien denkt iemand: “Is dit dezelfde man?” “De man die altijd schreeuwde?” “De man die iedereen liet schrikken?” Ja. Het is dezelfde man. Maar nu is hij vrij.

De man wil bij Jezus blijven

De man zegt tegen Jezus: “Mag ik met U mee?” Dat is begrijpelijk. Als iemand je leven verandert, wil je bij die persoon blijven. Maar Jezus zegt: “Ga naar huis.” “Vertel de mensen wat God voor je heeft gedaan.” De man gaat. En hij vertelt overal zijn verhaal.

Wat dit wonder laat zien

Dit wonder laat iets zien over Jezus. Soms zijn er mensen waar anderen bang voor zijn. Of mensen die anderen niet begrijpen. Maar Jezus kijkt anders. Hij ziet een mens. Als iemand die hulp nodig heeft.

Terug naar Sam

Sam hoort dit verhaal. En Sam denkt: Misschien begrijpen mensen mij soms niet. Maar Jezus begrijpt mij wel.

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.

Waarom mensen soms agressief kunnen worden

1 Iemand is boos

Soms wordt iemand heel boos.

Als iemand niet weet hoe hij met die boosheid moet omgaan, kan hij gaan schreeuwen of slaan.



2 Iemand is bang

Als iemand bang is, kan hij zichzelf willen beschermen.

Dan kan hij ineens agressief reageren.



3 Iemand voelt zich niet begrepen

Als mensen niet luisteren of iemand niet begrijpen, kan dat frustrerend zijn.



3 Iemand voelt zich niet begrepen

Als mensen niet luisteren of iemand niet begrijpen, kan dat frustrerend zijn.

Die frustratie kan veranderen in boos gedrag.



4 Iemand heeft pijn of voelt zich ziek

Pijn, moe zijn of ziek zijn kan mensen prikkelbaar maken. Dan reageren ze sneller boos.



5 Te veel prikkels

Soms is er te veel geluid, drukte of chaos.

Voor sommige mensen wordt dat te veel. Dan kan iemand uitbarsten.



6 Iemand voelt zich verdrietig of alleen

Verdriet kan zich soms laten zien als boosheid.

Iemand kan agressief worden omdat hij zich alleen voelt.



7 Iemand voelt zich onrechtvaardig behandeld

Als iemand denkt dat iets niet eerlijk is, kan hij boos reageren.



Belangrijk om te onthouden:

Achter agressie zit vaak een gevoel of een probleem.

Als we proberen te begrijpen **waarom** iemand boos is, kunnen we vaak beter helpen.

13 – Jezus geneest het oor van Malchus (*Lucas 22:47–51*)



Vandaag horen we over het wonder van het oor van Malchus. Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.

Een herkenbaar begin

Sam zit aan tafel. Iemand zegt iets. Sam wordt boos. Heel boos. Misschien ken je dat wel. Dat iemand iets zegt. En ineens voel je je buik warm worden. Je hart gaat sneller. Je denkt: *Dit is niet eerlijk!* En voor je het weet... zeg je iets of doe je iets waar je later spijt van hebt.

Een spannende nacht

Het is nacht. Jezus is met zijn leerlingen in een tuin. De tuin heet **Getsemane**. Het is stil. Maar niet voor lang. Want er komt een groep mensen aan. Met fakkels. Met stokken. Met zwaarden. Het wordt een spannende situatie.

De leerlingen schrikken

De leerlingen zien wat er gebeurt. Ze worden bang. Ze worden boos. Misschien denken ze: *Ze willen Jezus meenemen!* En soms als mensen bang zijn... gaan ze ineens heel dapper doen. Zoiets als: "Kom maar op!" Maar vaak loopt dat niet zo goed af.

Petrus grijpt naar een zwaard

Eén van de leerlingen heet **Petrus**. Petrus houdt veel van Jezus. Maar Petrus is ook snel. Soms denkt hij eerst... en doet daarna pas. Of eigenlijk andersom. Hij **doet eerst**... en denkt daarna. Petrus pakt een zwaard. Hij zwaait ermee. En ineens... snijdt hij het oor van een man af. De man heet Malchus. Wat een chaos. Wat een paniek.

Jezus stopt het geweld

Maar Jezus doet iets heel bijzonders. Hij zegt: "Stop!" Hij wil geen geweld. Hij wil geen wraak. Hij wil geen gevecht. Jezus bukt zich. Hij raakt het oor van Malchus aan. En dan... gebeurt er iets bijzonders. Het oor wordt **weer heel**.

"Wat een wonder!"

Zelfs voor iemand die tegen Hem was. Dat was wel heel bijzonder. Malchus was niet eens een vriend van Jezus. Hij was bij de mensen die Jezus kwamen arresteren. En toch... geneest Jezus hem.

Wat dit wonder laat zien

Dit wonder laat iets heel belangrijks zien. Als mensen boos worden... kan er geweld ontstaan. Maar Jezus laat een andere weg zien. Niet slaan. Niet terugvechten. Maar **genezen**.

Terug naar Sam

Sam hoort dit verhaal. En Sam denkt: Als ik boos ben... kan ik stoppen. En misschien zelfs helpen.

**Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen.
En bij Hem gebeuren wonderen.**



14 – De opstanding van Jezus **(Mattheüs 28, Marcus 16, Lucas 24, Johannes 20)**

**Vandaag horen we over het grootste wonder van allemaal.
De opstanding van Jezus zelf.
Dit is een verhaal over Jezus. En bij Jezus gebeuren wonderen.**



Een herkenbaar begin

Soms zijn mensen verdrietig. Heel verdrietig. Als iemand sterft. Als iemand er niet meer is. Dan voelt het stil. Leeg. Verdrietig. Misschien ken je dat wel. Dat je iemand mist. Dat je denkt: Was die persoon er maar weer.

Ook de vrienden van Jezus waren verdrietig. Jezus is gestorven. Jezus was gestorven aan het kruis. Zijn vrienden hadden het gezien. Ze waren bang. Ze waren verdrietig. Ze dachten: Het is voorbij. Jezus is er niet meer.

Jezus werd in een graf gelegd. Een groot graf in een rots. Er werd een grote steen voor gerold. Het was stil.

De vrouwen gaan naar het graf

Op de derde dag gaan een paar vrouwen naar het graf. Heel vroeg in de morgen. De zon komt net op. Ze lopen langzaam. Ze zijn verdrietig. Ze willen nog één keer bij Jezus zijn. Maar als ze bij het graf komen... zien ze iets bijzonders. De steen is weg. De steen is weggerold.

Het graf is open. De vrouwen kijken naar binnen. Maar Jezus ligt er niet meer. Dan zien ze een engel. De engel zegt: "Jezus is hier niet." "Hij is opgestaan." Wat een wonder. Jezus leeft. De vrouwen rennen weg. Ze willen het vertellen aan de vrienden. Even later zien ze iemand. Het is Jezus.

Jezus leeft.

De vrouwen zijn blij. Heel blij. Verdriet verandert in vreugde.

Wat dit wonder laat zien

Dit wonder is het grootste wonder. Jezus leeft. De dood is niet sterker dan Jezus. Verdriet krijgt niet het laatste woord. Er is hoop. Er is nieuw leven.

Terug naar Sam

Sam hoort dit verhaal. En Sam denkt: Als Jezus leeft... dan is er altijd hoop. Ook als we verdrietig zijn. Ook als we bang zijn. Ook als we iemand missen. Jezus leeft.

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.

Slotwoord

We hebben samen veel wonderen gezien. Jezus geeft blinden het zicht. Hij laat mensen weer lopen. Hij geneest zieken. Hij maakt de storm stil. Hij geeft brood aan mensen die honger hebben. Hij helpt mensen die verdriet hebben. Hij brengt rust waar onrust is. Dat kan Hij, omdat Hij leeft. De opstanding is het grootste wonder dat ooit heeft plaatsgevonden. Tot op de dag van vandaag is Hij daarom nog steeds bij ons

In al deze verhalen zien we steeds hetzelfde. Jezus ziet mensen. Jezus helpt mensen. Jezus laat mensen niet alleen.

Dat geldt ook vandaag. Misschien zijn wij soms bang. Misschien zijn wij soms verdrietig. Misschien hebben wij hulp nodig.

Dan mogen wij weten: Jezus is er nog steeds. Hij ziet ons. Hij helpt ons. En Hij laat ons niet alleen. Zo eindigen we dit boek met dezelfde woorden die we steeds hoorden:

Zo is Jezus. Hij ziet mensen. Hij helpt mensen. En bij Hem gebeuren wonderen.

