

Het leven van Jezus

Woorden en daden



Hans Vermeulen

Dit boekje

In het vorige boek las je hoe Jezus geboren werd. Nu is Hij volwassen. Hij gaat op weg. Hij blijft niet op één plek. Hij loopt van dorp naar dorp. Mensen horen over Hem. Ze praten over Hem. “Heb je gehoord van Jezus?” “Hij helpt mensen.” Sommigen zijn nieuwsgierig. Sommigen hopen op hulp. Sommigen twijfelen. Jezus doet bijzondere dingen. Dingen die mensen niet kunnen. Maar Hij vertelt ook verhalen. Verhalen die je helpen om na te denken. Niet snel. Maar rustig.

Jezus ziet mensen



Jezus loopt door dorpen en steden.
Hij ziet veel mensen. Drukke mensen.
Zieke mensen. Verdrietige mensen.
Mensen die alleen zijn.
Soms lopen mensen langs elkaar heen.
Maar Jezus doet dat niet. Hij kijkt. Hij luistert.
Hij ziet hoe het echt met iemand gaat.
Dat maakt verschil. Mensen voelen zich gezien.
Wanneer voel jij je echt gezien?

Water wordt wijn



Er is een bruiloft. Een feest. Mensen eten en drinken samen.

Maar dan gaat het mis. De wijn is op.

Dat is pijnlijk. Dat hoort niet bij een feest.

Maria ziet het. Ze gaat naar Jezus.

Jezus zegt tegen de mensen: "Vul de kruiken met water."

Ze doen het. Dan gebeurt er iets bijzonders.

Het water is wijn geworden. Niemand ziet hoe.

Maar het is er wel. Het feest kan doorgaan.

Wat zou jij denken als je dit zag?

Een man die niet kan lopen



Er is een man. Hij kan niet lopen.

Elke dag ligt hij op dezelfde plek.

Hij is afhankelijk van anderen. Hij wil beter worden.

Jezus ziet hem liggen. Hij blijft staan. Hij zegt: "Sta op."

De man twijfelt misschien even.

Maar dan probeert hij het.

Hij staat op. Hij loopt. Voor het eerst.

Mensen kijken. Ze zijn stil.

Hoe zou deze man zich voelen?

De storm op zee



Jezus is met zijn vrienden in een boot.

Het is rustig. Maar dan verandert het weer.

De wind wordt sterker. De golven slaan tegen de boot.

De vrienden worden bang. Ze denken:

“Dit gaat niet goed.” Jezus slaapt.

Ze maken Hem wakker. Jezus staat op.

Hij zegt: “Wees stil.” De wind stopt.

Het water wordt rustig. De vrienden kijken elkaar aan.

Wie is Hij?

Waar ben jij weleens bang voor

Vijf broden en twee vissen



Er zijn veel mensen bij Jezus. Ze luisteren naar Hem.
De dag gaat voorbij. De mensen krijgen honger.
Maar er is weinig eten. Alleen vijf broden en twee vissen.
Dat is niet genoeg. Jezus neemt het eten.
Hij dankt God. Dan begint Hij te delen.
En te delen. En te delen.
Iedereen krijgt genoeg. Er blijft zelfs over.
Wat vind jij van delen?

Lazarus leeft weer



Jezus heeft een vriend. Zijn naam is Lazarus.
Maar Lazarus is gestorven. Zijn vrienden zijn verdrietig.

Jezus komt bij het graf. Hij ziet hun verdriet.

Hij huilt ook. Dan zegt Hij:

“Kom naar buiten.” Het lijkt onmogelijk.

Maar Lazarus komt naar buiten. Hij leeft.

Wanneer ben jij verdrietig geweest?

Jezus helpt mensen



Jezus helpt veel mensen.

Hij geneest zieken.

Hij praat met mensen die alleen zijn.

Hij neemt tijd. Hij loopt niet door.

Hij stopt. Dat lijkt klein. Maar het is groot.

Mensen voelen: ik ben belangrijk.

Kun jij iemand helpen?

Jezus vertelt verhalen



Jezus vertelt verhalen. Geen lange moeilijke uitleg.

Maar korte verhalen. Verhalen over het leven.

Over mensen. Hij zegt vaak:

“Luister goed.”

Niet iedereen begrijpt het meteen.

Dat hoeft ook niet.

Soms moet je er even over nadenken.

Luister jij goed als iemand iets vertelt?

Het verloren schaap



Een man heeft 100 schapen.
Eén schaap raakt kwijt. De man gaat zoeken.
Hij laat de andere 99 achter.
Hij zoekt net zo lang tot hij het vindt.
Als hij het vindt, is hij blij. Hij tilt het schaap op.
Hij neemt het mee naar huis.
Jezus zegt: Zo is God.
Hij zoekt mensen die kwijt zijn.
Heb jij je weleens alleen gevoeld?

De verloren zoon



Een jongen wil weg.
Hij gaat bij zijn vader vandaan.
Hij leeft zoals hij zelf wil.
Maar het gaat mis. Hij raakt alles kwijt.
Hij heeft niets meer. Hij besluit terug te gaan.
Zijn vader ziet hem al van ver.
Hij rent naar hem toe. Hij is blij.
Wat betekent vergeven voor jou?

Iemand helpt



Een man ligt langs de weg.
Hij is gewond. Mensen komen langs.
Ze kijken. Maar lopen door.
Dan komt er iemand anders.
Hij stopt. Hij helpt.
Hij zorgt voor de man.
Jezus zegt: Zo moet je leven.
Wanneer help jij iemand?

Wat echt belangrijk is



Jezus zegt: Houd van God.

En houd van mensen.

Dat is het belangrijkste.

Niet alleen praten.

Maar doen.

Kleine dingen tellen.

Een woord.

Een gebaar.

Wat kun jij vandaag doen voor een ander?

Niet iedereen is blij



Wat doe jij als
iemand het niet met je
eens is?

Niet iedereen gelooft Jezus.

Sommige mensen worden boos.

Ze begrijpen Hem niet.

Of ze willen niet luisteren.

Dat gebeurt vaker.

Jezus stopt niet.

Hij blijft spreken.

Hij blijft helpen.

Wat doe jij als iemand het niet met je eens is?

Het gaat verder



Jezus heeft veel gedaan.

Mensen zijn geholpen.

Mensen hebben geluisterd.

Maar er komt iets moeilijks.

Zijn weg gaat verder.

Het wordt zwaar.

In het volgende boek lees je verder.

Zou jij met Jezus mee willen lopen?